

**Χαιρετισμός του Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», Σωτήρη Ραυτόπουλου,
στη συγκέντρωση των Συνταξιούχων 3/10/2017**

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα και αντιστεκόμαστε στα νέα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που έχει υιοθετήσει και τα δύο πρώτα μνημόνια των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Οι συνεχείς περικοπές σε όλες τις συντάξεις, η άκρατη εμπορευματοποίηση του τομέα της υγείας με τη συνεχή υποβάθμισή του μας οδηγεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και μας υποχρεώνει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, η δυσβάσταχτη φορολογία, είναι οι μεγάλες αιτίες που μας αφανίζουν παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ότι δήθεν προστατεύουν τους αδύναμους.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η 1η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία. Η ηλικία που άλλοτε την ονομάζουν «περήφανα γηρατειά» και τώρα μας στέλνουν στην κόλαση με την φτωχοποίησή της όπως γίνεται και συνεχίζεται και σήμερα στην πατρίδα μας.

Και δεν φτάνουν μόνον αυτά, έρχεται και ο ΣΕΒ αποθρασυμένος από την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντά τους, που δεν αισθάνονται καμία ντροπή να λένε ότι η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα ακόμα και μέχρι τον τάφο, συμβάλλει στην «ευεξία» και στην «μακροημέρευση» των ηλικιωμένων.

Κουβέντα δεν λέει βέβαια ο ΣΕΒ, για το γεγονός ότι τα αποθεματικά των ταμείων λεηλατήθηκαν από το σινάφι τους και ότι έγιναν «δανεικά και αγύριστα», ενώ τώρα το έγκλημα φορτώνεται στους συνταξιούχους, στους οποίους **οι κυβερνήσεις μειώνουν τις συντάξεις.**

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους. Ήταν προϊόν πολύχρονων, σκληρών συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο.

Έχουμε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στις ζωές μας, στο μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην εξαθλίωση.

Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο, στους δανειστές, να διαλύσουν την κοινωνική ασφάλιση.

Δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας ως τετελεσμένο ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Ούτε θα επιλέξουμε ποιος νέος δήμιος θα μας αποκεφαλίσει.

Διεκδικούμε τις συντάξιμες αποδοχές μας. Την 13η και 14η σύνταξη, την άμεση απόδοση των συντάξεων, του εφάπαξ, του ΕΚΑΣ, τα δικαιώματά μας στην υγεία και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί, στο ακέραιο, γιατί σε όλη μας τη ζωή τα πληρώσαμε.

Δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή.

Απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών – αντιλαϊκών – φορομπηχτικών νόμων. Τις θανατηφόρες διατάξεις περί χρειάς. Επιστροφή στο ακέραιο των παράνομα παρακρατηθέντων για την υγεία. Ανακεφαλαιωποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.

Δεν απαλλάσσουμε κανέναν. Ευθύνη έχουν και τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο μνημόνιο. Τα συνδικάτα του κυβερνητικού συνδικαλισμού που καλλιεργούν αυταπάτες ότι οι συνταξιούχοι θα λύσουν τα προβλήματά τους μέσα από τα δικαστήρια θησαυρίζοντας μεγαλοδικηγορικά γραφεία και απαλλάσσουν την κυβέρνηση ψαρεύοντας σε θολά νερά.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες συνταξιούχους, να οργανωθούν στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Να δυναμώσουμε την πάλη μας, στους αγώνες, τη μαζική δράση, για να προασπίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.